



Session LEAD vertrouwt erop dat een open houding gekoppeld aan het vurige enthousiasme van jongeren voldoende hernieuwbare energie biedt om onze wereld nog wel een tijdje draaiende te houden. © rr



DE MENING VAN DAVID WOUTERS EN MARTIJN LAMBERT

Bestuursleden van Session LEAD.

De jeugd van tegenwoordig

Jongeren voelen niet alleen het steeds zwaardere gewicht van de vergrijzing op hun schouders drukken, ze moeten dat gewicht bovendien dragen onder de loden hitte van een opwarmende planeet en van dreigende escalaties tussen de wereldmachten. Volgens sommigen lijkt de jeugd onder die druk te bezwijken, waardoor ze zich overgeeft aan angst en polarisering. Is de jeugd van tegenwoordig het noorden kwijt? Twee jongeren geven antwoord.

Na de verkiezingen van 26 mei schreven alle kranten vanwege de monsterscore van het extreemrechtse Vlaams Belang dat Vlaanderen radicaliseert. Opmerkelijk is ook dat de linkse tot extreemlinkse kant van het politieke spectrum niet werd geschuwd: Groen en de Partij van de Arbeid (PVDA) scoorden hoger dan in 2014. Een analyse van het onderzoeksbureau IVOX stelde vast dat vooral jonge kiezers op Vlaams Belang hebben gestemd en ook Groen kreeg opvallend veel stemmen van jongeren. Het lijkt er dus inderdaad op dat onze jeugd in toenemende mate "radicaliseert".

Niet gehoord voelen

Als één iets duidelijk kan worden gesteld over de jongeren van vandaag, dan is het dat zij willen worden gehoord. Dat komt niet alleen tot uiting in het stemresultaat van de jongste verkiezingen, maar ook in de daaraan voorafgaande acties van de klimaatspijbelers en de aantrekkingskracht van groepen als Schild en Vrienden. Naar alle waarschijnlijkheid heeft een deel van de kiezers – onder wie voornamelijk jongeren – sterk laten merken dat ze zich op dit moment door niemand gehoord voelen. Ze zijn op zoek naar hun culturele en religieuze identiteit, en daarmee ook naar waarden en normen waarmee ze de maatschappij vorm willen geven. Jongeren ervaren een gebrek aan houvast, aan zekerheid in de maatschappij. Kortom, ze vinden het huidige

beleid maar niets en missen een beleid dat tegemoetkomt aan hun prioriteiten inzake culturele en religieuze identiteit.

“Iedereen heeft het potentieel een leider te zijn.”

De verkiezingsuitslag legde naast een groeiende polarisering ook een grote mate van angst bloot. De Vlamingen in het algemeen en de jongeren in het bijzonder zijn niet alleen op zoek naar het vormen van hun identiteit maar hebben daarbij ook vaak schrik van wie niet binnen het plaatje van de eigen groep lijkt te passen. Vreemdelingen zijn daarbij altijd een geliefkoosde externe vijand omdat zij op basis van uiterlijke kenmerken al meteen als “anders” kunnen worden bestempeld. Opmerkelijker is echter dat ook onze Franstalige landgenoten als onbekende vijand in beeld komen. We wonen naast elkaar en delen hetzelfde land, en toch kennen we elkaar niet of nauwelijks. Jongeren zijn via sociale en andere media geconnecteerd met verre vrienden over de hele wereld, maar missen het fysieke contact met hun naaste buur.

Het lijkt alsof onze wereld en de toekomstige generaties reddeloos verloren zijn. Maar is het dan echt zo slecht gesteld met de jeugd? Bij nader inzien valt het best wel mee. De jeugd steekt haar energie niet noodzakelijk in herrie maken en keet schoppen tegen de wereld en de ander, maar vooral in positieve acties die de maatschappij in beweging kunnen zetten. Jongeren willen niet alleen hun stem laten horen, maar zijn ook op zoek naar een impact die liefst zo duurzaam mogelijk is. Ze zijn sterk begaan met de toekomst en wel op de langere termijn, langer dan de tijdspanne van een politieke legislatuur. Ook zingeving is van groot belang. Ontelbare jongeren zijn meer dan ooit bezorgd om belangrijke uitdagingen en wachten vaak niet tot ze op de werkvloer staan om zich maatschappelijk te engageren. De wereldwijde klimaatacties, extracurriculaire initiatieven die jongeren er tijdens hun studies bijnemen en een toenemende deelname aan het maatschappelijke debat illustreren die vaststelling. Het is hoog tijd dat gelovige jongeren zich achter de oproep van paus Franciscus scharen om zich dienstbaar en solidair op te stellen en hun verantwoordelijkheid te nemen in de samenleving.

Middelen

Jongeren zijn zich bewust van de noodzaak creatief en integer om te gaan met de uitdagingen van de maatschappij. Ze weten dat

zij diegenen zijn die moeten waken over de duurzaamheid van vrede en veiligheid op een leefbare planeet. Dat kan ons angstig of net creatief en ondernemend maken. De vraag dringt zich op of de jeugd de nodige middelen ter beschikking krijgt om haar energie positief te kanaliseren en haar ambities waar te maken. Dat kan gaan over financiële middelen, maar ook over kennis en vaardigheden. Biedt de maatschappij de middelen tot een onderscheidingsvermogen dat hen brengt tot goede en duurzame keuzes?

Open houding

Het is een belangrijke taak van de kerk jongeren te vormen tot katalysatoren van een betere samenleving, waarbij jongeren intellectueel, spiritueel en menselijk worden verrijkt. Het is essentieel hen zo veel mogelijk in contact te brengen met de realiteit van onze samenleving. Niet om zich erdoor te laten overweldigen en platdrukken, wel om ze mee te ondersteunen en vorm te geven. Wanneer gelovige jongeren een duurzame en positieve impact willen hebben, kan dat onmogelijk vertrekken vanuit de veilige bubbel van gelijkgestemden, maar moeten de deuren en de ramen naar de samenleving openstaan, open voor positieve contacten en verrijkende gesprekken met de ander. Een open houding en het aanbieden van positieve alternatieven vormen het beste tegengif tegen de groeiende angst en polarisatie. Als die open houding wordt gekoppeld aan het vurige enthousiasme van jongeren, dan hebben we voldoende hernieuwbare energie om onze wereld nog wel een tijdje draaiende te houden.

Hoop en ambitie

Om aan de noden van jongeren tegemoet te komen en de zin in duurzame impact die ze koesteren, optimale groeikansen te bieden, organiseren enkele jongeren de Session LEAD. Het acroniem LEAD staat voor *Leaders d'Espérance et d'Ambition pour Demain* of “leiders van hoop en ambitie voor morgen”. Iedereen heeft het potentieel een leider te zijn. Hoewel oorspronkelijk opgericht als een Franstalige *summer school*, telt de Session LEAD steeds meer Nederlandstalige deelnemers. Het opzet is de aanwezigen menselijk, sociaal, intellectueel en spiritueel te verrijken, vooral door authentieke getuigenissen. Zoals sommigen ervoeren bij eerdere edities, is het een “intense herbronning die je enorme energie en moed geeft”, een “positieve elektriciteitsschok die je in staat stelt beter te slagen in je persoonlijke en professionele leven als christen”. III

De Session LEAD vindt plaats van 11 tot 15 september in de priorij van Corsendonk. www.sessionlead.be

COLOFON

Redactie

Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen, 03/210.08.70, redactie@tertio.be, www.tertio.be

Hoofdredacteur Emmanuel Van Lierde Eindredacteur Frederique Vanneuville

Redacteuren Geert De Cubber, Ludwig De Vocht, Kelly Keasberry, Sylvie Walraevens

Lay-out Michael Moras

Werkten mee aan dit nummer Ernest Henau, Jacques Hermans, Vie Kuyken, Martijn Lambert, Toon Lambrechts, Benoit Lannoo, Désanne van Brederode, Ludo Van den Eynden, Pieter Bob Van Petegem, David Wouters.

Voorzitter Thérèse Leysen

Verantwoordelijke uitgever Ernest Henau, Mechelsesteenweg 82, 1970 Wezembeek-Oppem

Abonnementen, adreswijzigingen & marketing

Karine Heyndrickx, 03/210.08.76, abonnements@tertio.be

Advertenties

Katrien Lannoo, Trevi Plus, Meerlaan 9, 9620 Zottegem, tel.: 09/360.48.54, fax: 09/367.49.88, katrien.lannoo@treviplus.be